

# Programma reis naar Røros 2025 / Blomsterstuga

## Røros 16 - 23 februari 2025

Een sprookjesachtige winterreis naar Røros, Noorwegen.

Røros is al eeuwenlang een mijnbouwstadje. Mensen kwamen vaak van heinde en verre om er waren te kopen en verkopen.

's Winters gebeurde dat met paard en slee. In 1854 werd de eerste Røros Martnan gehouden. Toen er een spoorlijn kwam, dacht men dat de wintermarkt zou verdwijnen, maar niets bleek minder waar. Tot op de dag van vandaag bestaat de markt nog steeds en is uitgegroeid tot een nationaal evenement.

## Reisschema (nog enigszins onder voorbehoud)

Dag 1. We vertrekken uit Groningen met de bus naar Kiel en schepen in op de ferry naar Göteborg. Dinerbuffet en ontbijt op de boot

Dag 2. We gaan op weg naar Noorwegen. We hebben een lange reis voor de boeg naar Tynset. Overnachting in het Tynset hotel.

Dag 3. We vertrekken naar de markt in Røros. Je kunt 's ochtends op eigen gelegenheid de markt bezoeken en het plaatsje bekijken. 's Middags gaan we naar de aankomstplek van de stoet paarden en sleeën om de binnenkomst mee te maken. Daarna nog even gezellig het stadje in en rond 17.00 uur vertrekken we weer naar het hotel in Tynset.

Dag 4. Ook vandaag gaan we naar Røros. We bezoeken o.a. Røros tweed en gaan (indien mogelijk) een toer maken met paard en slee. Verder kun je de verschillende gallerietjes en winkels in Røros nog eens op je gemak bekijken. Ook het museum is de moeite waard en de kerk is te bezichtigen. Om 17.00 maken we een toer met paard en slee door de sneeuw. De toer duurt ongeveer 50 minuten. Daarna vertrekken we naar het hotel in Tynset.

Dag 5. We vertrekken naar het zuiden. We rijden langs de staafkerk in Ringebu, waar Lars Mytting zo'n prachtig boek over heeft geschreven: De zusterklokken. Helaas is de staafkerk in de winter niet te bezoeken. We rijden door naar Lillehammer, waar we een pauze hebben. Je kunt er leuk lunchen, maar ook de Husfliden is een bezoek meer dan waard. 's Middags gaan we naar museum Maihaugen, waar we een rondleiding krijgen. Op eigen gelegenheid kun je het buitendeel bekijken of het Olympisch museum. We overnachten in het design Wood hotel.

Dag 6.

's Ochtends gaan we naar Oslo, waar we het openlucht museum gaan bezoeken. We krijgen hier een rondleiding langs de volkskunst en de klederdrachten. Ook kun je buiten de staafkerk bekijken. De middag is vrij te besteden in Oslo. Het Munch museum is op loopafstand, net als het mooie Operagebouw. Maar je kunt ook door de Karl Johans gate slenteren, met de mooie winkels. We overnachten in het Börsparken hotel.

Dag 7. De ochtend is vrij te besteden in Oslo. Rond 12 uur (of eerder indien nodig) vertrekken we weer naar Göteborg om in te schepen op de veerboot. Daarna dinerbuffet en overnachting aan boord. 's Ochtends is er een uitgebreid ontbijtbuffet aan boord.

Dag 8.

We reizen terug naar Groningen.

Prijs € 1595, incl. vervoer, hotelovernachtingen met ontbijt en diner, entrees, en rondleidingen. 1-persoons toeslag: € 395

## *Blomsterstuga reizen*

Industrieweg 19      9919 JE Loppersum  
Tel. 06-1485 2988    info@blomsterstuga.nl    www.blomsterstuga.nl