

Blomsterstuga Reizen

De Mardilaat is een groots opgezette arts&crafts markt, waar alle delen van Estland vertegenwoordigd zijn met hun tradities en handwerk/ambachten. Verder zijn er stands van allerlei verschillende kunstenaars en bedrijven, die hun waar aan de man of vrouw brengen. Ook brengen we een bezoek aan een wolspinnerij in de buurt van Tallinn en aan een aantal prachtige handwerk- en stoffenwinkels en heb je er vrije tijd om zelf op onderzoek te gaan. We gaan naar het KGB museum in hotel Viru om meer te weten te komen over de recente geschiedenis van Estland. We gaan naar het Openluchtmuseum en een stadswandeling met een gids behoort ook tot de mogelijkheden, net als een workshop marsepein beschilderen.

Verder gaan we 1 dag op excursie naar Helsinki, met de prachtige designwinkels

We reizen per Air Baltic van Amsterdam naar Tallinn en hebben dan een comfortabele touringcar bus tot onze beschikking. We verblijven in 3- of 4 sterren hotels.

Data: 4 – 10 november 2025

Reisschema:

Dag 1.

Vertrek vanaf Schiphol dinsdag 7 november ± 9.55 uur.

Aankomst in Tallinn om 13.15 uur (er is 1 uur tijdsverschil met Nederland)

We bezoeken twee of drie handwerk-winkels in Tallinn, met meubelen/hobbymaterialen, stoffen en wol. Dan checken we in bij het hotel en hebben daar een diner. Voor het diner gaan we kennismaken en het programma voor de komende week doornemen.

Dag 2.

We krijgen een rondleiding in het KGB museum, waardoor de recente geschiedenis van Estland heel tastbaar wordt.

De middag is vrij te besteden in Tallinn en we eten gezamenlijk in de oude binnenstad

Dag 3.

's Ochtends bezoeken we een wolbedrijf net buiten Tallinn. Daarna rijden we naar het overdekte winkelcentrum naast de beurs, waar iedereen eerst even kan lunchen. Daarna gaan we naar de beurs.

De middag brengen we door op de Mardilaat. Entree tot de beurs is inbegrepen.

Laat in de middag vertrekken we weer naar de stad en eten in het hotel.

Dag 4.

De ochtend is vrij te besteden. 's Ochtends is er facultatief een marsepein workshop in het oudste café van Tallinn, Maiasmokk. Daarna heb je vrije tijd tot 15.00. **(zie bijgevoegde informatie onderaan)**. Eventueel kan er een wandeling met een gids door de oude stad worden georganiseerd. Rond half vier kun je de beurs weer bezoeken. De beurs is geopend tot 21.00 uur. Tussen 18 en 21 is er "doe-avond", met verschillende workshops, muziek en dans. Er is een restaurant in de SUnibet-hal en er zijn stands met eten. Ieder zorgt voor zijn eigen "diner". Tip! Je kunt in de binnenstad heel goed (en uitgebreid) lunchen en 's avonds iets eenvoudigs eten op de beurs.

Dag 5.

Vandaag maken we een uitstapje naar buurland Finland. We nemen de vroege ferry en ieder kan op eigen gelegenheid de stad verkennen. Een plattegrond en een lijstje met tips voor musea, mooie gebouwen en bijzondere winkels wordt meegeleverd. Het kan zijn dat we vanaf de ferry eerst een korte tour met de bus door de stad doen, om zo in ieder geval de hoogtepunten te zien.

Dag 6.

Vanochtend nemen we de bus naar het Openluchtmuseum. Een aantal gebouwen is open en wordt "bewoond". We krijgen hier een rondleiding. Er is ook tijd om op eigen gelegenheid nog rond te kijken en te lunchen.

We hebben een diner in het hotel.

Dag 7.

Maandagochtend een vroege vlucht terug naar Nederland.

Kosten € 1150

1-persoons kamer toeslag € 225.

Inclusief: vliegticket, busvervoer, hotel (met ontbijt en diner)

Ook inclusief: alle rondleidingen en entrees.

Blomsterstuga reizen Industrieweg 19 9919 JE Loppersum Tel. 06-1485 2988

info@blomsterstuga.nl www.blomsterstuga.nl

Vrijdagochtend 7 november.

Je kunt deze ochtend vrij besteden. Er liggen plattegronden van Tallinn in het hotel. Ik kan je ook helpen met openbaar vervoer in de stad, musea of andere bezienswaardigheden.

Voor de reizen naar Estland in 2021 en 2022 hebben we een workshop marsepein beschilderen gedaan bij Majasmokk. Dit is het oudste café van Tallinn en sowieso zeer de moeite waard om te bezoeken. Behalve café zijn ze ook de producent van marsepeinen figuurtjes. In de winkel kun je er een kleine expositie van zien en natuurlijk zijn er ook figuurtjes te koop. Er zit bijna dagelijks iemand die deze figuurtjes beschildert. Een erg leuke activiteit voor een workshop.

De workshop duurt een uur en daarna kun je jouw figuurtje mee naar huis nemen.

Het is een erg leuke activiteit, vooral met een groep, en je hoeft er niet voor te kunnen tekenen of schilderen. Iedereen kan het! **Wil jij meedoen? Laat het zo snel mogelijk weten**, dan reserveer ik plekken voor ons.

