

# Blomsterstuga reizen

Reisprogramma IJsland 2027.

IJsland: het land van vuur en ijs! Maar ook van paarden en schapen. **IJsland** lijkt een andere wereld. Warmwaterbronnen, ijs- en zandwoestijnen en vulkanische decors: na iedere bocht verandert het landschap. Van grillige vulkanen en immense gletsjers tot hoge watervallen en ruige fjorden. Maar IJsland staat ook bekend om de wolproductie en de IJslandse truien.

In deze reis combineren we de bijzondere natuur met ambachtelijke en culturele aspecten. De grote hoogtepunten van de natuur worden afgewisseld met bevlogen ambachtsmensen, musea en schapenboeren.

We vliegen rechtstreeks vanaf Amsterdam. Er is een tijdsverschil van 2 uur met IJsland.

## Reisschema (onder voorbehoud)

Vertrek 9 mei / 8 september

Dag 3. Vandaag staat in het teken van de wol. We gaan naar een winkel van een vrouwencollectief, die prachtige producten maken en ook wol verkopen.

Verder bezoeken we een kleine wolspinnerij met ook al weer een mooie winkel erbij. 's Middags gaan we via de zuidkust naar Skogar, waar een leuk museum is over de streek, maar ook met wat textiele elementen.

We overnachten in het Laki hotel in [Kirkjubæjarklaustur](#)

Dag 4. Vandaag alweer een hoogtepunt: de Jökulsárlón. Dit gletsjermeer ligt ten zuiden van de Vatnajökull gletsjer, tussen het Skaftafell en het stadje Höfn, en is het bekendste en grootste gletsjermeer in IJsland. De ringweg loopt er vlak langs, het is goed toegankelijk. In het meer drijven witte, lichtblauwe en door vulkanisch stof grijs en zwart gekleurde ijsbergen rond. Ze hebben de meest uitlopende vormen. We varen met amfibievoertuigen tot vlak aan de gletsjers, een bijzondere belevenis.

Met een diepte van ongeveer 200 meter is Jökulsárlón momenteel het tweede diepste meer van het land. Het ontstond in de jaren 1934-1935 en werd steeds groter en groter.

Ook bezoeken we Fjallsárlón, een ander gletsjermeer. Verder zijn er nog lavavelden (Eldhraun), waarna we overnachten in Dyrhólaey hotel in Vik.

Dag 5.

Vandaag bezoeken we Hespera, waar plantaardig geveerd wordt. Gudrun laat ons meekijken in haar atelier en winkel.

We zetten nu koers naar het noorden naar Borgarness. We brengen een bezoek aan het Settlement museum. Hier beleef je de geschiedenis van IJsland in een notendop! In de 10e eeuw kwam Egil Skallagrimsson hier aan land met zijn familie. Het verhaal van Egil staat beschreven in de Egils saga. De saga is waarschijnlijk ergens tussen 1220 en 1240 door Snorri Sturluson (1179-1241) geschreven. De saga is een van de belangrijkste IJslandse saga's en geeft een duidelijk beeld van de Vikingen rond die tijd. Daarna rijden we naar ons hotel, Hotel Hamar

Dag 6.

Ook vandaag weer een woldag, afgewisseld met natuurschoon.

Op een klein half uur van ons hotel ligt Ullarselid, al weer een prachtig wolcentrum. Dan gaan we

door naar Urdur ull, waar we een rondleiding krijgen. Hier verwerken ze zowel lams- als schapenwol van lokale boeren. En ook hier is er een winkel!

We verblijven in Hotel Laugarbakki.

Dag 7.

We rijden naar ons noordelijkste punt: Blonduos, waar een textielmuseum is gevestigd met daarnaast een textiel-onderzoekscentrum. We beginnen in het centrum, waar we een rondleiding krijgen. Daarna gaan we naar het museum, dat een mooie collectie klederdrachten en ander handwerk heeft. 's Middags nemen we nog een kijkje bij de wolwasserij, die de wol voor o.a. Istex (Lopi) wast en sorteert.

Daarna rijden we weer terug via de Kolugljúfur Canyon naar Hotel Vesturland.

Dag 8.

In de ochtend gaan we naar de Bjarteyjarsandur sheep farm. De boerderij wordt gerund door 3 families, elk met hun eigen expertise (de schapenboerderij, toerisme, voedsel, onderwijs en machinerie). Hier worden we rondgeleid en we gaan hier gezamenlijk lunchen.

Daarna rijden we richting Reykjavik en bezoeken Ístex-lopi wolfabriek, waar alle Lopi garens worden geproduceerd. Een van de bekendste IJslandse export-producten.

Daarna rijden we naar Reykjavik. We maken een busronddrit met hoogtepunten van Reykjavik en checken daarna in bij ons hotel, Hotel Klettúr.

Dag 9.

Vandaag zijn we in Reykjavik en brengen een bezoek aan Perlan, waar we de hele geschiedenis en de natuur van IJsland in het klein kunnen beleven.

Daarna is iedereen vrij in Reykjavik. Ieder krijgt een plattegrond met bezienswaardigheden en leuke adresjes.

Dag 10.

Ook vandaag kun je naar eigen inzicht doorbrengen in Reykjavik. Liefhebbers kunnen een boottochtje boeken of gaan walvisspotten. Maar uiteraard is er genoeg aanbod voor iedereen.

Dag 11.

We vertrekken met de bus naar het vliegveld en komen rond half 4 weer in Amsterdam aan.

Kosten (onder voorbehoud) € 3595

1-persoons toeslag (idem) € 695

Dit is inclusief vliegreis, luxe touringcar, verblijf in hotels met ontbijt, diner, entrees en rondleidingen. Soms is de lunch inclusief.

**Deze reis valt onder de Garantieregeling van VZR-Garant en het Calamiteitenfonds**

[Klik hier](#) voor meer informatie >>